

Het Weseper Erfgoed



Dit is winkel/cafe /zaal Dieperink in 1965. Het raam links op de foto was toen de winkel. Vooraan een weijtje met stierkalf, op de plek waar nu de weg naar het zalencentrum is. Links op de foto een grote beukenboom die dood is gegaan en in 1968 is omgezaagd. Op die plek staat nu weer een nieuwe beuk.



Hoe mooi was Wesepe. De Kreikenlaan gezien vanaf Niemeijer. Op de achtergrond het kostershuis, links weer de mooie boom. Op de achtergrond ook nog een bokpaal op de driesprong.