

Het Weseper Erfgoed



Vliegfeest in Middel.

Begin jaren dertig, toen de weiden in gebruik waren genomen, landde hier in 1931 een zeppelin waar hele drommen mensen op af kwamen. Dit was groot nieuws voor de in de omgeving wonende mensen en er werden zelfs foto's van gemaakt. In 1932 kwamen er mensen het terrein inspecteren voor een nog te houden vliegshow waarvan de geslaagde landing van de zeppelin een voorloper was. Vervolgens werd de aankondiging uitgewerkt tot een vliegfeest in Middel die nooit meer zijn weerga zal kennen. In de jaren vijftig kwamen hier hoogspanningsleidingen die het ten ene male onmogelijk maken om op deze terreinen nog ooit vliegfeesten te houden.